

Indische Buurt / Oostelijk Havengebied

1. Daphne Meijer

“Ik ga het Flevopark beschermen en me hard maken voor kinderen die in armoede opgroeien.”

Ik ben Daphne Meijer, 56, en ik woon in de Indische Buurt sinds 2005. Ik heb hier zelf een renovatie meegemaakt en de buurt in sneltreinvaart zien veranderen. Bij mij staan op de agenda (bescherming van het) groen, duurzaamheid, goede en betaalbare woningen, aandacht voor openbaar vervoer, vluchtelingen welkom en veiligheid in het verkeer. Sociale veiligheid, toegankelijkheid en een ruimhartig armoedebeleid voor jong en oud. Hiernaast wil ik aandacht vragen voor de drukte in het Oostelijk Havengebied. Verandering? Oké, maar daar moeten we zelf als stadsdeel, mét de bewoners, een grote stem in hebben.



2. Casper Siffels

“Voor een buurt waar iedereen erbij hoort en iedereen mee kan doen.”

Helaas is het zo dat er nog steeds veel buurtgenoten eenzaam zijn, discriminatie meemaken of zich niet thuis voelen. Daar moet snel iets aan gebeuren. Mijn scriptieonderzoek over Amsterdamse fietsmakers met een migratie-achtergrond liet zien dat er juist op buurtniveau een kans is weggelegd om alle bewoners zich thuis te laten voelen en ze een stem te geven. GroenLinks staat faliekant voor verbinding en betrokkenheid en dat is juist nu hard nodig.



3. Roos Versantvoort

“Gelijke kansen en een Indische Buurt voor iedereen”

Ik ben geboren in Oss en kwam op mijn negentiende naar Amsterdam. Al erg lang keek ik er naar uit in een stad te wonen waar iedereen welkom is en ik voelde me inderdaad meteen thuis. Helaas zie ik ook dat juist deze kwaliteit van Amsterdam in de verdrukking komt. In onze mooie buurt maken hier gewortelde bewoners, winkels en horeca meer en meer plaats voor plekken die alleen maar passen bij een grote portemonnee. Ik ga me inzetten om hier samen met de buurt tegen in actie te komen.



4. Olaf Herfst



5. Redoane Amine

Ik ben Redouane Amine, 30 jaar jong, student Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de HvA en nu inmiddels langer dan 6 jaar actief in Amsterdam Oost en met name in de IB. Wil je weten waar ik voor sta? Ik sta in ieder geval met beide voeten, ogen en oren in de wijk. Ik sta voor het bouwen van "bruggen" en het leggen van verbindingen. Meer weten? Laten wij een kop koffie drinken.

